



Kerk en disco op wielen

In deze rubriek signaleren we bijzondere taxi's in binnen- en buitenland. Te beginnen met een exemplaar in New York.

Daar rijdt een wel heel bijzondere taxi rond. Voorganger Joseph Djan rijdt mensen rond en vertelt ze over Jezus. Hij noemt het zelf een kerk op wielen.

"Dagelijks komen er veel mensen in mijn taxi", vertelt hij aan de krant New York Post. "Ze voelen zich schuldig over iets in hun leven en willen dan gewoon hun verhaal kwijt. Ik draai christelijke hiphop en als mensen er naar vragen, zeg ik dat ik dominee ben. Dan krijg je al snel goede gesprekken over God." Joseph Djan is bereid om andere muziek aan te zetten als mensen niet gelovig zijn. Dan mogen zij kiezen wat ze willen horen. Joseph ziet graag dat mensen zondags naar de kerk gaan, maar hij is van mening dat je niet per se naar de kerk hoeft om God te ervaren. "Je kunt de kerk ook bezoeken in mijn taxi. Het hele idee achter de taxirit is dat passagiers hun zonden kunnen opbiechten. Veel passagiers zitten in geestelijke nood, maar kunnen bevrijding vinden door hun zonden aan het licht te brengen."

Helpende hand

Joseph preekt zondags in zijn kerkgebouw en doordeweeks in zijn taxi. Ook helpt hij daklozen door ze eten en kleding te geven. Hij neemt ze soms mee naar zijn kerk. Daar kunnen ze dan een bad nemen en geeft hij ze een beetje geld. Zeven dagen per week zet hij zich in om mensen te helpen hun leven weer op de rails te krijgen.

DiscoTaxi

In eigen land (Amsterdam) rijdt De DiscoTaxi rond, een initiatief van Maroni Sonelli. De discotaxi is een gewone taxi met entertainment aan boord, waarbij mensen de mogelijkheid krijgen om karaoke te zingen. Ook kan Maroni een stukje zingen. Inmiddels is de DiscoTaxi een begrip in Amsterdam, maar je kunt deze taxi ook boeken voor bijvoorbeeld

een huwelijk of vrijgezellenfeestje. De taxi ziet er aan de buitenkant gewoon uit, maar zodra de deur opengaat, wordt het duidelijk waarom dit dé discotaxi is. Discobollen, blacklight, enorme boxen, een flatscreen voor de karaokemachine en een muziekcollectie waar Ruud de Wild jaloers op is. Sonelli heeft van alle genres een heleboel, jij vraagt, hij draait en stuurt. Met een microfoon krijg je vrolijke onzin over je heen gestort zodat je gegarandeerd met een glimlach uitstapt op de plek van bestemming. De discotaxi is een typisch voorbeeld van wat Seth Godin de Purple Cow noemt. Creëer iets speciaals, maak een verhaal voor je klanten. Maak iets wat geen ander heeft en waarmee je je kunt onderscheiden. Zorg dat mensen je verhaal vertellen aan anderen. En bij de Discotaxi gebeurt dat. Email: discotaxi@europe.com