



Blokhutboot

# Ultieme vrijheid op het water

Op zoek naar een origineel alternatief voor de brainstormsessie op de hei, toe aan een uniek teambuildingsweekend of tussen het werken door even lekker weg met je gezin in eigen land? Meeting Magazine kroop een weekend achter het roer van de blokhutboot, deed nieuwe inspiratie op en genoot van de ultieme vrijheid van het varen en overnachten in de natuur.

**W**ie denkt dat het verblijf op de blokhutboot afzien is qua luxe, heeft het mis. Zo zijn er vier comfortabele slaapplekken, een compleet uitgeruste keuken, toilet en een binnen- en buitensithoek. Je hebt geen vaarbewijs of andere papieren nodig om de blokhutboot te mogen huren en besturen. Iedereen vanaf 18 jaar mag varen.

## GENIETEN OP HET WATER

Voordat we van wal gaan bij Heerewaarden, krijgen we eerst uitgebreide instructies en varen we een kort rondje met Glenn Cornelissen en zijn partner Inge Cruijssen. De familie van Glenn kwam op het idee van de blokhutboot toen hij en zijn familie zich afvroegen wat je precies nodig had om te genieten op het water. Eigenhandig bouwden Jim en zijn familie, die een jachtbouwbedrijf bezitten in Heerewaarden, de blokhutboot. In eerste instantie werd de boot via Marktplaats verhuurd. Dit bleek zo'n succes dat er al snel

## ZAKELIJKE MOGELIJKHEDEN BLOKHUTBOOT

Hoewel de Blokhutboot geen zakelijke arrangementen aanbiedt, leent de boot zich uitstekend voor de zakelijke markt. De boot is vanaf een weekend te huur, maar ook een midweek of week behoren tot de mogelijkheden. De rust en de ruimte zijn ideaal om nieuwe inspiratie op te doen tijdens een meerdaagse heisesessie. Door je team mee te nemen naar een andere omgeving ontstaat de ruimte zaken in een ander perspectief te zien. Zon, water en wind doen wonderen. Een toegevoegde waarde is dat aan boord niemand het gezelschap kan storen en er maximale privacy is. Wie zelf vindingrijk is, kan van alles bedenken om invulling te geven aan de heisesessie. Het brainstormen aan boord of aan een van de stranden kan bijvoorbeeld onderbroken worden door te lunchen of dineren in een van de restaurants die in de havens zijn gevestigd. Wanneer het brainstormen gecombineerd wordt met een buitenactiviteit, dan laat dit een onvergetelijke indruk op de deelnemers achter. Deze buitenactiviteit kun je laten aansluiten op het thema van de dag, bijvoorbeeld teambuilding, waarbij de deelnemers nauw moeten samenwerken. Door middel van het gebruik van de waterkaart varen de deelnemers naar eigen inzicht een route over de wateren, vol met diverse doorgangen en natuurschoon. Onderweg beantwoorden de deelnemers vragen en worden er diverse opdrachten uitgevoerd die meetellen voor de eindbeoordeling. Wie heeft er een scherp oog voor de omgeving? Welk team weet er het meest van de dorpjes die gepasseerd worden? Welke vogelsoorten worden er onderweg gespot? Bij dit uitje is er dus teamwork nodig om collega's van de andere teams te verslaan. Op basis van het aantal goed beantwoorde vragen en de zo origineel mogelijk uitgevoerde opdrachten wordt het winnende team bepaald. Door spelelementen toe te voegen aan de vaart met de blokhutboot leren de deelnemers elkaar niet alleen beter kennen, maar is het ook uitermate geschikt als ontspannend bedrijfsuitje.



besloten werd het concept uit te breiden. Voor het seizoen van 2018 liggen er vijftien compleet ingerichte blokhutboten klaar in het rivierengebied van Heerewaarden, de Biesbosch en de Linge. De Biesbosch is het grootste zoetwatergetijdengebied van Europa waar je onder andere vloedbossen, krekens en wetlands kunt vinden. De bever, maar ook de woelmuis, boommarter, ijsvogel, visarend en zeearend kun je hier tevens spotten. Sinds april 2018 is het mogelijk om een blokhutboot te huren bij de Linge,

de langste rivier van Nederland waarvan alleen de laatste veertig kilometer bevaarbaar is met een kleine boot. Langs de Linge vind je tal van historische dorpen en steden en een prachtige natuur.

### HET ONTDEKKEN WAARD

Na de instructies mogen we zelf de omgeving gaan verkennen. Volgens Glenn is de omgeving rondom Heerewaarden voor veel mensen niet zo'n bekend vaargebied, maar beslist het ontdekken waard. Zo is hier de





Lithse Ham te vinden, waar regelmatig bevers, lepe-  
laars, ijsvogels en zilverreigers gespot worden en zijn er  
vanuit Heerewaarden zeven havens te bereiken.  
Het eerste stuk over de Maas is best spannend. Heel af  
en toe komen er behoorlijk grote schepen voorbij, maar  
al binnen vijf minuten naderen we de Lithse Ham. Hier  
vind je talloze zandgaten, stille strandjes, maar ook  
leuke dynamische haventjes met fijne restaurantjes.  
Wij kiezen ervoor om aan te meren aan een rustig zand-  
strandje. Het aanmeren gaat makkelijker dan verwacht.  
Door het speciale aanmeersysteem dat bestaat uit twee  
spudpalen die je in een handomdraai in de grond laat  
zakken, is het aanmeren een koud kunstje. Achterop  
onze boot is een kano bevestigd. Terwijl het zonnetje  
schijnt genieten we van het kanoën op het water, de rust  
en het zonnetje.

#### BARBECUE

's Avonds besluiten we wat verder te varen naar het  
volgende strandje. Hier steken we de barbecue aan  
en roosteren we marshmallows. Wanneer we wakker  
worden, is het enige geluid dat we horen het fluiten van  
de vogels. Hoe ver we ook om ons heen kijken, er is nie-  
mand te zien. Achterop het dek bevindt zich een buiten-  
douche met warm water. Wat een bijzondere ervaringen  
om zo in de buitenlucht te douchen!

Na ons ontbijt varen we verder stroomafwaarts en pas-  
seren diverse pittoreske plaatsjes en havens. Zo kun  
je naar de Hogewaard, van waaruit je een wandeling  
kunt maken door de natuur van de Buitenpolder. Vanaf  
hier is het maar vijftien minuten lopen naar Fort Sint-  
Andries, waar de Spanjaarden tijdens de Tachtigjarige  
Oorlog hun grootste militaire bouwwerk in ons land  
zetten.

#### UITZICHT

Terwijl de regen zachtjes tegen het raam tikt, genieten  
we op onze laatste dag aan boord van de blokhutboot  
nog even van het uitzicht over de weilanden, de dijken  
en de baaitjes. Ook wanneer het weer niet mee zit, is  
het goed toeven op de boot doordat er aan verwarming  
gedacht is. Bijzonder is dat de elektriciteit aan boord  
afkomstig is van zonnepanelen op het dak. Zelfs je  
telefoon kun je hier opladen, alhoewel je die hier in  
de ongerepte natuur natuurlijk het liefst uit laat staan.  
Eenmaal het vaste land in zicht, zouden we het liefst  
weer omkeren. Het gevoel van ultieme vrijheid, doordat  
je overal kunt aanmeren en overnachten waar je wilt,  
zullen we niet gauw ergens anders meer terugvinden.

[www.blokhutboot.nl](http://www.blokhutboot.nl)