



De sfeervolle Laurenskerk

Voor zakelijke bijeenkomsten met nét dat beetje meer

Een congres, zakelijke bijeenkomst of diner houden in een Rijksmonument? Ook dat kan in Rotterdam! Op 19 mei 1952 werd de officiële eerste steen voor de wederopbouw van de Laurenskerk gelegd door Koningin Juliana. Vandaag de dag is het een erfgoedlocatie waar bezoekers van (zakelijke) events een ander stukje Rotterdam beleven.

Tekst Daphne Doemges-Engelen

Dit jaar viert de kerk haar vijftigjarig jubileum na de wederopbouw die in 1968 werd afgerond. “De Laurenskerk vertegenwoordigt in haar eentje de hele Middeleeuwse periode van de stad, en heeft als Rijksmonument een heel andere uitstraling en dimensie dan andere congressentra. Dat zorgt voor een

bepaalde aantrekkingskracht”, aldus directeur Frank Migchielsen.

TRANSFORMATIE

In die vijftig jaar is er heel wat veranderd binnen de muren van de kerk, stelt Migchielsen. “Van een kerkgebouw is de Laurenskerk getransformeerd naar een multifunctionele erfgoedlocatie. Nog steeds vinden er kerkdiensten plaats, maar er kan hier zoveel meer. Drie keer per jaar is er bijvoorbeeld een dancefeest, maar we huisvesten ook regelmatig diploma-uitreikingen, beëdigingen en recepties.”

HANDIGE LIGGING

De Laurenskerk bevindt zich in hartje Rotterdam, op het Grotekerkplein. “Dat is op loopafstand van de meeste hotels en ook de trein-, tram- en metrostations zijn om de hoek. Heel handig voor de vele bezoekers van de congressen, recepties

en andere bijeenkomsten die in onze kerk plaatsvinden.”

INFORMEEL PROGRAMMA

De Laurenskerk heeft een grote capaciteit en voor de catering van evenementen wordt er samengewerkt met Van der Linde catering + evenementen. De omgeving van de kerk is door de gemeente onlangs omgetoverd tot een prachtig park. En voor wie in combinatie met de zakelijke bijeenkomst nog op zoek is naar een interessante invulling van het informele programma, heeft Migchielsen nog een goede tip: “Onze storytellers nemen onze bezoekers mee in hun verhaal over de locatie en de stadsgeschiedenis. Ook laten we met plezier het grootste orgel van Nederland zien en horen. Tot slot is een torenbeklimming een leuke aanvulling op elk zakelijk programma.”

laurenskerkrotterdam.nl