



La Grande Dame, een levende legende

We schrijven 13 september 1958. Sierlijk glijdt het stoomschip (ss) Rotterdam in het water van de Maas. De oceaanstomer ademt grandeur en belichaamt klasse. Decennialang vervoert het vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn wereldreizigers en passagiers met een American dream over de wereldzeeën. Nu, zestig jaar later, is La Grande Dame nog steeds springlevend. Aangemeerd in de hippe Rotterdamse wijk Katendrecht, ontvangt het historische cruiseschip nog dagelijks 'passagiers': zakenlieden voor een vergadering, workshop of congres, hotelgasten, restaurantbezoekers, feestgangers, museumbezoekers en thrillseikers voor de escape rooms.

Gastvrijheid en hoffelijkheid zitten in al haar vezels. Al vanaf haar maidentrip naar New York op 3 september 1959. Ongeacht achtergrond en afkomst, iedereen is welkom aan boord. En ook nu nog wordt u uitbundig ontvangen: "Goedemiddag, waar moet u zijn? Zal ik uw koffer dragen? Ik loop wel even met u mee." De boarding stewards op de kade maken de beleving compleet. Want hoewel het ss Rotterdam niet meer vaart, heeft u toch meteen het gevoel op reis te gaan.

vFAS:

"Het is moeilijk om in Nederland een locatie te vinden die beschikt over een congreszaal voor 350 personen, 12 kleine/middelgrote zalen voor workshops én 200 hotelkamers. Maar het ss Rotterdam heeft het allemaal! Bovendien voegen de sfeer en uitstraling van het schip met haar bijzondere verhaal een extra beleving toe aan je event. En daar hoeft je in feite niets voor te doen! Iedereen aan boord is even enthousiast, waardoor gasten zich welkom voelen. Wij raden het ss Rotterdam dan ook zeker aan voor het organiseren van een leuk event!"

UNIEK EN ONVERGETELIJK

Het bruist aan boord en er is voor elk wat wils. Behalve een evenementen- en vergaderlocatie is het ss Rotterdam namelijk een levend maritiem historisch museum. De vele kunstwerken speciaal voor het schip vervaardigd, maken het ook tot een cultuurhistorisch museum. Er zijn kantoren, vergaderruimtes en er is de vanaf 1959



bestaande Lynbaan Shop. Of blijft u overnachten in één van de 254 kamers van het viersterrenhotel? Dineer in de Club Room of Lido Grill, geniet van een drankje in de Ocean Bar, de Captains Lounge of op het Lido Terras... Natuurlijk met het mooiste uitzicht van en op Rotterdam! Voor een evenement of feest zijn de mogelijkheden legio. Het schip heeft verschillende prachtige zalen in oorspronkelijke staat. Elk met hun eigen stijl en unieke historie. Viert u net als La Grande Dame een jubileum? Organiseer het aan boord: het begint met de unieke locatie, de op uw persoonlijke wensen gerichte organisatie en de professionele ondersteuning bij de voorbereiding. De kenmerkende gastvrijheid en hoffelijkheid van het schip en haar bemanning doen de rest. Uw jubileum is daarmee onvergetelijk! Het schip kan 3.500 gasten 'aan', dus wees niet al te terughoudend met het aantal uitnodigingen dat u verstuurt.

VERHALEN VAN WELEER

Oudere jongeren zijn steeds vitaler: zestig is het nieuwe veertig. Dit geldt bij uitstek voor La Grande Dame. Al sinds die beroemde 13 september 1958 is en blijft het een uiterst elegante en moderne verschijning. Menig zeemanshart ging sneller bonken als ze over één van de zeven wereldzeeën voorbij kwam 'zeilen'. Maar ook tegenwoordig beroeren haar sierlijke lijnen de meest stoere mannen- en vrouwenharten. Het ss Rotterdam was een revolutie in de scheepsbouw en herbergt vele innovaties. De pioniersgeest van de

eerste landverhuizers heeft het schip nooit verlaten. Wilt u daar meer over weten? Vrijwilligers die in de vorige eeuw nog aan boord werkten, leiden u graag rond en vertellen u de verhalen van weleer. Of ontdek het schip zelf met een audiofoon rondleiding. Van machinekamer tot stuurhuis, van de diepste krochten in het schip tot het zenuwcentrum op het hoogstgelegen dek.

THUIS IN ROTTERDAM

Het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn voer tot 1971 als lijndienst van Rotterdam naar New York.

Tot 2000 voer ze als cruiseschip maar liefst 29 keer de wereld rond. En nu ligt ze sinds 2008 in Rotterdam, haar eigen thuishaven waar ze ook is gebouwd. Ze geniet van haar derde leven als onderdeel van WestCord Hotels en is één van de populairste toeristische attracties van de stad. Deze levende legende in Katendrecht is uw bezoek meer dan waard: ss Rotterdam, the start of new memories.

www.ssrotterdam.nl

