



'Cruisen' in Katendrecht

U voelt het al wanneer het ss Rotterdam opdoemt in de verte. Het charisma van 'La Grand Dame' is onmiskenbaar. Ze straalt, aangemeerd in de hippe Rotterdamse wijk Katendrecht. Met elke stap over de loopplank daalt de rijke historie van de majestueuze oceanstomer langzaam op u neer. Hier is het gebeurd. Dit schip heeft wat meegemaakt. Decennialang vervoerde het vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn wereldreizigers en passagiers met een American dream over de wereldzeeën. Nu, ruim een halve eeuw later, is het historische cruiseschip nog steeds springlevend. Elke dag neemt het stoomschip (ss) Rotterdam haar bezoekers mee naar een tijd van avontuur, grandeur en klasse... Op reis aan de kade!

Het bruist aan boord. Zakenlieden arriveren met de watertaxi voor een vergadering of congres. Hotelgasten drinken een cocktail of biertje op het dek. Thrill seekers laten zich opsluiten in de escape rooms. Maar niemand ontsnapt aan die unieke, sprankelende energie aan boord. De dromen van de eerste landverhuizers vormen de ziel van het schip. Hun pioniersgeest heeft het ss Rotterdam nooit verlaten. Deze

levende legende inspireert haar 'passagiers' elke dag. De authentieke details, de stewards op de kade, de vrijwilligers die nog op het schip gewerkt hebben... Het gaat beyond imagineering. Iedereen die aan boord stapt, staat letterlijk in de voetsporen van de Amerikaanse pioniers. Het is onmogelijk om niet meegezogen te worden in het verhaal van het ss Rotterdam.

"WE WAREN OP HET SS ROTTERDAM..."

De eerste ontmoeting. Het moment dat alle puzzelstukjes op hun plek vallen. Het begin van een jarenlange samenwerking. "Ik weet het nog precies", zegt u jaren later. "We waren op het ss Rotterdam..." Elke dag vormt het schip het decor voor momenten die onze gasten nooit meer vergeten. De unieke details aan boord prikkelen de zintuigen en activeren de verbeeldingskracht. Van de glaswanden en wandkleden tot de talloze art deco versieringen en de retrokleuren van het meubilair. Ze maken het schip tot dé setting voor defining moments.

GASTVRIJ

"Goedemiddag, zal ik uw koffer nemen? We gaan bijna vertrekken", knipoogt de boarding steward op de kade. Gastvrijheid, hoffelijkheid en een beetje Rotterdamse humor. Ze zitten in de vezels van het schip. Al vanaf haar maiden voyage naar New York op 3 september 1959. Iedereen is welkom aan boord. Zoekt u een inspirerende, onvergetelijke locatie voor uw evenement? Van een 'stomende' vergadering of workshop tot een spetterend congres of een uitbundig cruisefeest. U bent van harte welkom in een van de verschillende zalen in oorspronkelijke staat,

elk met hun eigen stijl en unieke historie. Het theater, de Grand Ballroom, de klassieke Odyssee en de Queens Lounge bieden plaats voor 400 tot 500 bezoekers, terwijl kleinere zalen zoals de multifunctionele Sky en Sun Rooms ideaal zijn voor vergaderingen of diners. Dankzij de professionele ondersteuning in de aanloop naar en tijdens uw evenement zorgt de attente, gastvrije bemanning ervoor dat u net zo veel geniet als uw gasten. Het schip kan 3.500 gasten 'aan', dus wees niet al te terughoudend met het aantal uitnodigingen dat u verstuurt.

ONE STOP SHIP

Aan boord is er voor ieder wat wils. Overnacht in één van de 254 authentieke en elegante kamers aan boord van het ss Rotterdam. Geniet van het mooiste uitzicht van Rotterdam onder het genot van een drankje in de Ocean Bar, Captains Lounge of op het dek. Uiteraard kunt u ook heerlijk dineren in Restaurant Club Room of het Lido Grill. Vrijwilligers die vorige eeuw nog op het schip werkten, vertellen met passie de verhalen van weleer en leiden u graag rond. Van de unieke kunstwerken aan boord, veelal speciaal voor het schip vervaardigd, tot het stuurhuis en de ooit stampende en sissende machinekamer.



THUIS IN ROTTERDAM

Het voormalige vlaggenschip van de Holland-Amerika Lijn voer tot 1971 als lijndienst van Rotterdam naar New York. Tot 2000 vaart ze als cruiseschip maar liefst 29 keer de wereld rond. Maar na de glorie-dagen op de woelige baren van de Great Ocean, wordt het schip aan de ketting gelegd in de haven van Freeport op de Bahama's. Tien jaar later begint het ss

Rotterdam na een grootschalige renovatie aan een tweede leven, aangemeerd op de kop van Katendrecht. Sinds 2013 hoort het schip bij WestCord Hotels en ontvangt zij dagelijks honderden gasten met jaarlijks minimaal 1200 evenementen. En zo beginnen op het ss Rotterdam elke dag weer nieuwe verhalen.

ssrotterdam.nl

