



# Passie voor gastvrijheid en goede smaak

Middenin de bossen van Lunteren, grenzend aan Pinetum de Dennenhorst, ligt Hotel Restaurant en Vergadercentrum de Lunterse Boer. Hier geniet zowel de zakelijke als de leisure gast van de culinaire verrassingen, de gastvrijheid en de inspirerende omgeving die de locatie te bieden heeft.

**D**e Lunterse Boer is uitermate geschikt voor wie er even helemaal tussenuit wil zijn tijdens een vergadering, training of andere zakelijke bijeenkomst. Voor elk bedrijf is er een passend aanbod, van een dagdeel tot een meerdaags arrangement. “Wij leveren altijd maatwerk”, vertelt Ina Roggeveen, directeur van de Lunterse Boer enthousiast. “De menu’s kunnen de gasten bijvoorbeeld zelf samenstellen. Willen zij bijvoorbeeld een heerlijk driegangendiner voorgeschoteld krijgen, maar binnen een uur klaar zijn met eten, dan is dit voor ons geen probleem. Hierbij worden er geen concessies gedaan aan de kwaliteit van de maaltijd. Alles wordt vers bereid met de beste ingrediënten. Zo werken wij met groenten uit onze eigen moestuin en kas en serveren wij Hollands MRY rundvlees. Wij vinden het belangrijk dat onze gasten weten wat ze eten.”

## Shuttle-service

De vergadervleugel is licht en sfeervol. Hier zijn drie comfortabele vergaderruimtes voor 28 tot 40 personen te vinden. Het vergadercentrum beschikt over alle moderne communicatiemiddelen en er is voldoende gratis parkeergelegenheid. Daarnaast beschikt de Lunterse Boer over achttien hotelkamers, die van alle gemakken voorzien zijn. Kwaliteitsbedden,

gratis wifi, een minibar, een coffeemaker en een ligbad of douche. Voor wie niet met de auto komt is er de DLB shuttle-service. “Tot vijftien kilometer vanaf onze locatie kunnen de gasten kosteloos gebracht of gehaald worden”, aldus Ina Roggeveen. “Daarvan wordt er bijvoorbeeld veel gebruik van gemaakt door gasten die naar het station van Lunteren of Ede-Wageningen moeten.”

## Gastvrijheid in de genen

Na afloop van een vergadering is het goed toeven in de gezellige bar. Op de toegangsdeur staat ‘Aut Bibat, Aut Abeat’, woorden uit het Latijn die ook terug te vinden zijn boven de ingang van een refter in het Vaticaan. De betekenis: Drink of vertrek! De passie voor gastvrijheid is dus in alle facetten terug te vinden bij de Lunterse Boer. “Dat zit in onze genen. De gast staat altijd centraal. Wanneer gasten dieetwensen hebben, kunnen wij hier ook een aangepaste maaltijd voor bereiden. Wij doen ons uiterste best om het iedereen naar de zin te maken. Zo hebben we onlangs een grote ronde vergadertafel laten vervaardigen, omdat dat voor de desbetreffende vergaderformule belangrijk was. Het totaalplaatje moet kloppen, zodat mensen graag bij ons terugkomen.” ■

[www.lunterseboer.nl](http://www.lunterseboer.nl)