



I have a dream

De dag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen werd voor mij overschaduwd door het overlijden van de Amersfoortse Mike en Karibuna. In de Verenigde Staten ging het om de strijd tussen twee alfamannen om het bemachtigen van het hoogste ambt van het land. Twee andere alfamannen, Mike en Karibuna, hadden hun verkiezingsstrijd al enige jaren geleden gestreden. En waar Trump onvrijwillig zijn positie zal moeten afstaan aan Joe Biden, zo droeg Mike zijn positie vrijwillig over aan Karibuna. Hij had door slim handelen de steun van oud-gediende Mike en zo ook van de andere leden van de groep gekregen. Hij verstond de kunst van het tactisch vlooien. Mike had er zelfs kale schouders van gekregen. De derde man in het spel, Kumi, was iets ingetogener. Hij legde het af tegen Karibuna. Moest zich neerleggen bij een positie als man in de schaduw van. Tot die derde dag van november.

Tewijl in Amerika op grote schaal fraude werd gepleegd om Biden aan de macht te krijgen (which is totally fake news), voltrok zich in Amersfoort een ander drama. Chimpansees Mike en Karibuna hadden kans gezien om hun verblijven te verlaten. Ze begaven zich onder het publiek, dat een lekker dagje dierenpark dacht te kunnen hebben. Wat doe je in zo'n geval als hoofd dierverzorging? Je probeert de apen levend weer in hun verblijven te krijgen. Waar de alfamannen in Amerika recht tegenover elkaar stonden, zo konden Mike en Karibuna het heel goed met elkaar vinden. Wie ooit de kans heeft gehad om deze twee mannen te observeren, weet dat maar al te goed. Spanning, testosteron en een hoop adrenaline maakten dat zij buitengewoon mannelijk gedrag vertoonden. Imponeergedrag dat zich kenmerkt door ruime handgebaren, opgezette haren en veel geluid. En wie dacht dat chimpansees van die lieve dieren zijn, die zit er ook al naast. Zij hebben in het verleden bewezen bijzonder agressief te kunnen zijn. Wat zou er dan gebeuren als deze twee apen via de bomen het park zouden verlaten?

Niet veel later verscheen het onvermijdelijke en door mij zo gevreesde bericht: Mike en Karibuna waren niet meer. Verdoven was geen optie gebleken. Het greep mij aan. Deze twee alfamannen speelden al jaren de hoofdrol in mijn lezingen. Hun gedrag zorgde voor het hoogtepunt tijdens mijn masterclasses in het Amersfoortse dierenpark. Ze waren nooit te beroerd om hun mannelijkheid te tonen aan mijn gasten, die overigens niet zelden zelf waren voorzien van het etiket alfaman (m/v). Benieuwd hoe het nu met de achterblijvers gaat? Die moeten op zoek naar een nieuwe leider. In onze wereld wordt via CAO's bepaald dat interne sollicitanten de voorkeur hebben. Zou dat bij apen ook zo zijn? Het lijkt erop. In Amersfoort is de verliezend 'presidentskandidaat' Kumi nu de eerst aangewezen man om de groep te gaan leiden. En dat gaat hem lukken. Zou Kamala wel eens dromen van een toevallige ontsnapping van haar baas uit het Witte Huis?

Mijn moeder zou zeggen: "Dromen mag altijd".

Daniel Seesink (Bewust Zoo)

verzorgt verrassende lezingen en masterclasses voor bedrijven en overheden. Daarin gebruikt hij de biologie van het gedrag van dieren als spiegel voor het gedrag van mensen. Het gedrag van apen vormt daarbij de voornaamste inspiratiebron. Daniel is aangesloten bij Speakers Academy.