



# Logeren in het eerste zandhotel ter wereld

Geïnspireerd door de welbekende ijshotels in Scandinavië, verrees onlangs in Sneek het allereerste zandhotel van de wereld. Gebouwd in een zandsculptuur van bijna acht meter hoog, trekt het Zandhotel zowel nationale als internationale aandacht. Wij brachten een nachtje door in dit unieke hotel.

**Fotografie** Karim de Groot

Enmaal gearriveerd bij het Zandhotel ontdekken we dat dit hotel deel uitmaakt van Het Zandsculpturen Festival Friesland (inmiddels is dit zandsculpturen festival voorbij, maar het hotel is vanwege het grote succes nog wel boekbaar!). Na het inchecken krijgen we een kopje koffie met Friese Oranjekoek en neemt medewerker Stijn Brand ons mee voor een rondleiding langs de indrukwekkende sculpturen. Bevlogen vertelt hij over de uren werk die gestoken is in het maken van de sculpturen. “Het thema van Het Zandsculpturen Festival is dit jaar Hollywood”, in twee weken tijd is ruim 800.000 kilo zand gebruikt om populaire karakters en beelden te creëren.” Naast populaire filmsterren zien we tevens oude bekenden als Laurel en Hardy en karakters uit cartoons en de nieuwste animatiefilms. Wanneer we de sculptuur van Batman

passeren vertelt Stijn ons dat foto's van dit beeld tot ver over de landsgrenzen gaan. "Carver Jeroen Advocaat sleepte hiermee de eerste prijs in de wacht tijdens het Nederlands Kampioenschap Zandsculpturen, dat hier onlangs plaats heeft gevonden. Via Twitter werd de foto in 24 uur meer dan 1000 keer gedeeld of aan de favorieten toegevoegd. Onder de retweeters zijn Twitter-gebruikers van over de hele wereld."

#### **Vier weken**

Opeens zien we een sculptuur dat 'Bedrock' uit de Flintstones uitbeeldt. Wanneer we goed kijken, ontdekken we dat er ramen in zitten. "Je ziet het goed, dit is het Zandhotel", bevestigt Stijn. "Evenementenorganisator Global PowWow, tevens de drijvende kracht achter het Zandsculpturen Festival, heeft dit hotel laten bouwen speciaal ter gelegenheid van het festival. Het duurde ongeveer vier weken om het af te krijgen. De ijshotels in Zweden en Finland zijn een grote inspiratiebron geweest hiervoor."

Het hotel heeft een basisbehuizing van dunne muren. "Tegen die muren, zowel aan de buiten- als de binnenkant, hebben we het zand aangebracht", legt Stijn uit. "Het bed en de douche in de hotelkamer zijn niet van zand. Om ervoor te zorgen dat het zand blijft waar het is, hebben de bouwers het zand zo verstevigd dat het niet naar beneden valt."

Wie een voet over de drempel zet van het hotel, ontdekt dat het aan luxe niet ontbreekt. Slapen doe je er in een luxe boxspring en er is een stijlvolle badkamer van de landelijke sanitairketen SaniSale met een echte douche. Vanuit de zithoek kun je televisie kijken en zelfs aan een wiferverbinding is gedacht. "Zowel landelijke als lokale ondernemingen hebben ons gesteund voor de inrichting, maar ook het ontbijt is bijvoorbeeld verzorgd door een lokale ondernemer", aldus Stijn.

"Belangrijk vonden we wel dat alles in stijl van het Zandhotel zou zijn en volgens mij is dat aardig gelukt."

Voor het hotel is er inmiddels ook veel belangstelling vanuit het buitenland. "De kans is groot dat wij binnenkort een soortgelijk hotel in Groot-Brittannië en Duitsland openen. De websites [www.sandhotel.co.uk](http://www.sandhotel.co.uk) en [www.sandhotel.de](http://www.sandhotel.de) hebben we hiervoor al geregistreerd."

#### **Veerboten**

's Avonds besluiten we het plaatsje Harlingen te bezoeken, de belangrijkste havenstad van de provincie. De stad telt diverse restaurants. We nemen plaats bij het sfeervolle restaurant 't Havenmantsje, dat gevestigd is in een voormalig gerechtsgebouw. Vanachter het raam valt er genoeg te zien, aangezien het restaurant uitzicht biedt op de haven en je in de verte de veerboten kunt spotten die naar Vlieland en Terschelling varen. Hier eet je onder andere culinaire schatten die het werelderfgoed van de Waddenzee te bieden heeft, maar ook Friese producten uit het achterland, begeleid door smaakvolle bijpassende wijnen. SVH-Meesterkok Marco Poldervaart en gastvrouw Inez Poldervaart zorgen er de hele avond voor dat het ons aan niets ontbreekt.

#### **Picknicktafel**

's Ochtends worden we gewekt door Stijn met een heerlijk vers ontbijtje. Omdat het zonnetje schijnt nuttigen we het ontbijt, dat onder andere bestaat uit ovenverse broodjes, vruchtensap, melk, koffie, thee, gekookte eitjes en allerlei soorten beleg, aan de picknicktafel die in de tuin van het hotel staat. Onderweg naar huis concluderen we dat ondanks dat we al heel wat hotels bezocht hebben, het Zandhotel toch wel één van de meest bijzondere is! ■

[www.zandhotel.nl](http://www.zandhotel.nl)

