



Texel ontdekt

Aan het begin van dit jaar kondigde VVV Texel het in Meeting Magazine al aan. Geïnteresseerde meeting- en eventplanners waren van harte welkom tijdens de Inspiratiedag Texel. Op 12 maart was het dan zover. Een groep van 35 deelnemers meeting- en eventplanners waagde de oversteek in een garnalenboot en kreeg te zien wat dit Waddeneiland allemaal te bieden heeft op MICE-gebied. Meeting Magazine ging mee.

Fotografie Liselotte Schoo en Meeting Magazine

In plaats van de gebruikelijke dubbeldeksveerboot die in 20 minuten van Den Helder naar Texel vaart, had VVV Texel de bemanning van de TX35 De Zeester gevraagd om de overtocht te verzorgen. Deze vissers serveerden, samen met Martin Zeeman van Smakelijk & Meer, broodjes en verse koffie in overvloed. Zeehonden lieten

zich deze ochtend niet zien, wel wisten de vissers een flink net met bodemschatten uit de Noordzee te halen die met veel flair en vakkundigheid werden geïdentificeerd. Later werden er nog verse garnalen gekookt die de aanwezigen met veel smaak verorberden. Eenmaal aangekomen in de haven van Oudeschild stond de bus van Texeltours klaar om het gezelschap naar De Koog te vervoeren. Tijdens de busreis werden iedereen alvast getraakteerd op een aantal wetenswaardigheden over het grootste Waddeneiland van Nederland. Zo was het eiland gedurende de VOC-periode de plek voor schepen om te wachten tot de wind uit de goede richting kwam. Mede om die reden liggen er op de bodem vele scheepswrakken uit deze roemruchte periode. Op Texel zelf zijn evenveel schapen als inwoners te vinden. Het landschap is zeer gevarieerd, van polder en weilanden tot bos, hei en duinen.

Powerkiten op het strand

Eenmaal aangekomen in De Koog stopte de bus bij strandpaviljoen Paal 17, dat een jaar lang de titel Beste Paviljoen van Nederland mag dragen. Hier stond onder begeleiding van outdoorbedrijf Zandbank Texel een warming-up op het programma in de vorm van powerkiten en boogschieten op het strand en Segwayrijden. Na deze leuke activitei-



ten schoof iedereen voor de uitgebreide lunch aan bij Paal 17. Daarna werd de groep in tweeën gedeeld. De ene groep waagde zich aan de diverse activiteiten die Teambuilding Texel en strandpaviljoen Paal 9 voor hen in petto hadden. De educatieve noot werd ingevuld bij kaasboerderij Wezenspyk in Den Burg waar de echte Texelse boeren-, schapen- en geitenkaas wordt gemaakt. De andere groep volgde een golfclinic bij Golfbaan De Texelse in De Cocksdorp. Deze golfbaan is aangelegd op een voormalig weiland en is de enige golfbaan op het eiland. De Texelse biedt duinen, waterpartijen en grote greens. Maar liefst 70 verschillende vogelsoorten leven op het terrein. Deze vogels bleven heel verstandig weg toen na een korte uitleg de groep zelf hun kunsten op gebied van chippen en swingen op de oefen-tee mochten demonstreren. Daarna volgde een bezoek aan Schipbreuk- en Juttersmuseum 'Flora' in De Koog. In dit museum zijn allerlei spullen uit 75 jaar juttersgeschiedenis te zien in verschillende gebouwen, variërend van schoenen en wasmachines tot zendapparatuur, bootpropellers en complete reddingscapsules. Na de rondleiding door de eigenaren werd de groep getraakteerd op gerookte poot en het Texelse kruidenbitter Juttertje. Beide groepen reden vervolgens per Solex richting Den Burg.



In Den Burg werd het complete gezelschap in restaurant Het Schoutenhuis getraakteerd op een walking diner. Dit restaurant is onderdeel van het naastgelegen Hotel de Lindeboom. Op de plek van het Schoutenhuis was vroeger het huis van de schout gevestigd. De toegangsdeur en de trapgevel uit de zeventiende eeuw verwijzen naar deze periode. Voor de nacht kon de groep terecht bij viersterrencollocaties Hotel Greenside en Grand Hotel Opduin, beide van alle moderne faciliteiten voorzien en gelegen in De Koog.



Duinen van Texel

De volgende ochtend konden de meeting- en eventplanners zich tegoed doen aan een uitgebreid ontbijt in de hotels, waarna er een bezoek aan Ecomare middenin Nationaal Park 'Duinen van Texel' op het programma stond met een rondleiding door het natuurmuseum, de zeehondenopvang, het zeeaquarium en de vogelopvang. Vervolgens



Texel, je bent er zo

Texel is snel en gemakkelijk bereikbaar vanuit de Randstad. Vanuit Amsterdam rijdt je er iets meer dan een uur over en de boottocht duurt maar 20 minuten. Er vertrekt ieder uur een boot vanuit Den Helder. De laatste boot gaat om 21.30 uur. Op dagen waar veel gasten worden verwacht, vaart de boot zelfs twee keer per uur. Je kunt eventueel vooraf al een E-ticket kopen via www.teso.nl. Ondanks dat het zo dichtbij is heb je toch het gevoel ver weg te zijn. Je neemt letterlijk en figuurlijk afstand van het jachtige leven aan de vaste wal. Zodra je op de boot stapt begint het vakantiegevoel al. Wanneer je hier eenmaal bent zul je zien dat Texel een scala aan voorzieningen heeft om elke zakelijke bijeenkomst tot een succes te maken!

bracht de tourbus de deelnemers naar de veerhaven, waar de dag werd afgesloten met een overtocht naar Den Helder. Dankzij de zeer goed verzorgde trip hebben de meeting- en eventplanners een zeer goed beeld gekregen van de mogelijkheden op Texel. Zeker toen zij de foto's terugzagen op de USB-stick die zij later per post ontvingen. Ook VVV Texel kijkt terug op een geslaagde trip. Bent u zelf nieuwsgierig geworden? Vraag de organisatie gerust eens naar de mogelijkheden!

info@texel.net - www.texel.net

