

Terug naar de basis bij Het BoerenBed

# Onthaasten tussen de koeien

**Een weekend zonder wifi en stroom, alleen de gedachte al zal bij menig persoon het zweet doen uitbreken. Meeting Magazine logde een weekendje uit en ontdekte bij Boerderij 't Wesselink in Overijssel dat helemaal even niets moeten er juist voor kan zorgen dat je weer helemaal oplaadt.** FOTOGRAFIE: KARIM DE GROOT

**B**oerderij 't Wesselink maakt onderdeel uit van Het BoerenBed, waar bij zo'n 60 locaties in Nederland, België, Engeland, Frankrijk, Duitsland, Verenigde Staten en Zuid-Afrika aangesloten zijn. Het BoerenBed is altijd gevestigd bij een werkend agrarisch bedrijf, waardoor de boer en boerin ook een belangrijk deel uitmaken van het geheel. Eenmaal aangekomen bij Boerderij 't Wesselink worden we dan ook hartelijk ontvangen

door boer Henk Smale en zijn vrouw Margriet die vol enthousiasme uitleg geven over wat ons dit weekend te wachten staat. Zo zullen we onder andere gaan koken tussen de koeien.

## BEDSTEE

Terwijl we naar onze safaritent lopen, genieten we van de bosrijke omgeving. Hier hoor je nergens het geluid van rondrazende auto's, alleen maar het gefluit van

vogels. Eenmaal bij onze tent aangekomen, lijkt de tijd te hebben stil gestaan. Een echte bedstee, een houtkachel waar op gekookt kan worden en olielampen en kaarsen geven meteen een 'back to basic' gevoel. Wel is er de luxe van een comfortabel bed, een zitbank, een grote tafel met stoelen en een eigen toilet. Al snel wordt een warme maaltijd in een pannemuts bij onze tent gebracht. De lamsstoofpot met couscous, salade en Turks brood is smaakvol. Na de maaltijd nemen we plaats aan de picknicktafel die voor onze tent staat en steken we een olielamp aan, terwijl we genieten van de zonsondergang. Dat deze plek populair is voor teambuildingsuitjes verbaast ons niets. Doordat er geen wifi is, zit je hier niet de hele avond achter je tablet, maar vermaak je je door samen een vuurtje te maken of gewoon gesprekken aan te gaan met je gezelschap.

## EIEREN RAPEN

Na een frisse nacht worden we 's ochtends wakker gemaakt door het gekraai van de haan. Het ontbijt hebben we de





avond ervoor bij de bakker besteld en wordt bij het boerenwinkeltje op het erf bezorgd. Eieren rapen we zelf in het kippenhok, verser kan dus niet. 's Middags brengen we een bezoek aan de mooie stad Deventer, die vlakbij ligt. Aan het eind van de middag worden we bij de koeienstallen opgewacht door Jentien Brinkhuis en Jet Nieboer van De Dames van het Goede Eten. Met hun bedrijfje verzorgen zij kooksessies op wisselende bijzondere locaties, waarbij lokale Sallandse producten altijd de hoofdrol spelen. Samen met de andere gasten staan we al gauw te koken, hakken, snijden, bakken en braden in de mobiele keuken die opgesteld staat tussen de koeien. We maken een driegangen diner, dat we gezamenlijk nuttigen. Thuis kunnen we de gerechten ook maken, want we krijgen de recepten mee naar huis. Terwijl het donker

wordt, ontstaan spontaan gesprekken met andere gasten, iets wat in een verblijf in een standaardlocatie minder snel zou gebeuren.

#### ZWEETHUTSESSIES

's Ochtends ontbijten we in een decor dat zo uit een Fellini-film lijkt te komen. In een groot weiland onder een perenboom staat een lange tafel klaar met veldboeketten en mooi tafellinnen. Het Sallandse ontbijt bestaat onder andere uit vers fruit, lokale kazen en allerlei verse broodjes. Na afloop praten we na met Margriet over de zakelijke mogelijkheden die 't Wesselink te bieden heeft. "Van heidesessies tot recepties, alles is mogelijk", zo vertelt Margriet. "Een tijdje terug was hier bijvoorbeeld een bedrijf dat een weekend kwam vergaderen, maar tussendoor ook zweethutsessies hield. Naast dat de

omgeving er even helemaal voor zorgt dat je kunt resetten, nodigt het ook uit om iets actiefs te doen. Zo loopt hier een mountainbike route, maar kun je hier ook heel goed wandelen en vind je iets verderop de IJssel waar je een boottochtje kunt maken. Wij werken samen met lokale aanbieders waardoor wij dit allemaal kunnen faciliteren. Ook de catering kunnen wij uiteraard laten verzorgen."

Dan is het weer tijd om terug te gaan naar het drukke leven. Eerlijk gezegd hebben we geen seconde onze wif gemist en ervoeren we het juist als een verrijking om even helemaal de tijd te kunnen vergeten. We zijn weer helemaal opgeladen door even helemaal offline te gaan. Eigenlijk zou iedereen dat eens in de zoveel tijd moeten doen. [WWW.BOERENBED.NL](http://WWW.BOERENBED.NL)