





Spanje Verrassend Galicië

Bij aankomst op 23 juni in Santiago de Compostela werd ik aangenaam verrast: op deze langste dag wordt hier het feest van San Juan gevierd met grote open vuren, geroosterde sardines en natuurlijk zang en dans. Later kwam ik er achter dat dit feest geen uitzondering was: in de zomertijd zijn er in deze regio fiësta's in overvloed!

TEKST TOON VAN WINDEN

In een park vlak bij mijn hotel trof ik 's avonds feestvierende buurtgenoten die vrolijk van het leven genoten. In een boeiend mengsel van Engels en Spaans tegelijk met de nodige arm- en handgebaren legde men aan deze vreemdeling het een en ander uit over dit feest. Dat maakte me wat wijzer maar zorgde er vooral voor dat ik me hier welkom voelde. Deze gastvrijheid ben ik in Galicië blijven ervaren.

IMPOSANTE KLIFFEN

Gedurende mijn bezoek heb ik naast Santiago de Compostela met name het zuidwestelijke deel van de regio bezocht. De kust kent hier imposante kliffen, grote baaien en witte stranden met azuurblauw water (dat hier wel wat frisser is dan aan de Middellandse Zee). In de zomerse zon vormt dit geheel een werkelijk perfecte idyllische bestemming die overigens nog relatief onontdekt is.

In de Baai van (Ria de) Arousa ligt het eilandje La Toxa. Al jarenlang is dit schil-

derachtig stukje land een echte magneet voor Spanjaarden uit andere regio's. Men vindt er naast enkele gerenommeerde hotels en een kerkje waarvan de buitenkant geheel met schelpen is bedekt, een schitterende 9-holes golfbaan die onder zijn leden een groot aantal Madrilenen telt. Bij Pontevedra, een uur rijden ten zuiden van Santiago de Compostela, speelde ik op de baan van Golf de Meis. Karakteristiek voor deze baan is de beplanting van uitsluitend Atlantische dennen met hoge kale stammen en bovenin een kroon van groene dennennaalden. Het zorgt voor een wat mysterieuze rustige aanblik. Bebouwing in de omgeving is er niet, wel troffen we er een groepje wilde paarden struinend door het bos.

De golfbaan van Real Aeroclub de Santiago ligt zo'n 13 km buiten Santiago. Typisch een nieuwe baan die nog moet volgroeien. Het bijbehorende clubhuis en sportaccommodatie met kleedkamers zijn wel al helemaal voltooid en zowel van buiten als binnenin zeer de moeite waard. Ria de Vigo is zo'n

baan die nog als speciale attractie heeft het fenomenale uitzicht dat men hier heeft op de baai en de stad Vigo aan de overkant ervan.

CULINAIRE VERWENNERIJ

Aan de voet van de heuvel waarop de golfbaan Ria de Vigo is gelegen bij een haven waar zowel de mosselschepen als de plezierjachten thuis zijn, troffen we Restaurante Mauro. Lokaal is dit een zeer fameuze eetgelegenheid. Het is voor buitenstaanders lastig te vinden maar het volgen van de routebeschrijving meer dan waard. De locatie is werkelijk subliem evenals het eten, met name voor visliefhebbers. Vooral aan tafel ontdek je de gastvrijheid van Galicië. Zowel in grote restaurants als in kleine eetgelegenheden stelt men er een eer in de gasten te verwennen en dat voor, naar Nederlandse maatstaven, uiterst aantrekkelijke prijzen. Ook met een smalle beurs kunnen smulpapen hier goed terecht. Daarbij worden steeds ruime porties aangeboden en beschouwt men het als een goed teken als niet alles wordt opgegeten. Maar ook op deze regels bestaat natuurlijk wel weer een uitzondering, zo ontdekten we bij restaurant Pepe Vieira. Deze eetgelegenheid (alleen voor de lunch geopend) is gehuisvest in een modern strak gebouw op een heuvel aan de Ria de Pontevedra. De menu's die men hier serveert (geïnspireerd door El Bulli?) zijn zeker niet voordelig te noemen en de porties niet ruim maar 'overzichtelijk'. De smaakcombinaties zijn vaak origineel en verrassend. De broers Torres Cannas, kok en sommelier/gastheer hebben inmiddels al een Michelinster verdiend.

Al met al is mijn kennismaking met Galicië een grote positieve verrassing geworden. Mocht u Galicië bezoeken, reken er op dat u verwend wordt!