



Meeting in Suffolk

Om eens los te zijn van alle dagelijkse thuisverbanden is een bijeenkomst niet zo ver van huis maar toch in een hele andere setting vaak een goed idee. Zo'n setting kan het graafschap Suffolk op het Engelse platteland bieden.

Tekst Toon van Winden

Voor een (incidentele) bezoeker is Engeland telkens weer een belevens. Niet alleen rijdt men er links, geschiedenis en traditie spelen een gewichtige rol zichtbaar in idyllische dorpjes, eeuwenoude markt towns en op het platteland met zijn holle weggetjes. Vanaf Hoek van Holland ligt Suffolk eigenlijk naast de deur: de Stena ferry op, een paar uur varen (desgewenst slapend), vanaf de boot in Harwich rechtsaf en het reisdoel is bereikt!

STRAND

Dit graafschap grenst aan 'onze' Noordzee maar toch ziet het er daar langs de kust anders uit. De stranden bestaan er hooguit voor een deel uit zand en verder kiezels. Badplaatsen ogen traditioneel maar blijken nog behoorlijk populair. Op diverse stranden zijn nog hele rijen felgekleurde strandhuisjes te vinden en sommige badplaatsen kennen ook een wandelpier: Clacton, Walton, Southwold en Lowestoft. Net boven Norfolk vind je ook een trieste uitzondering op deze reeks populaire badplaatsen: Great Yarmouth, ooit een vermaarde magneet voor strandvakantiegangers, nu een typisch treurig voorbeeld van vergane glorie met de nodige grote verouderde publieksattracties aan strand en boulevard.

BRUISYARD HALL

Vanaf de kust ruim tien mijl naar het binnenland tref je Bruisyard Hall, een historisch landhuis op een landgoed van bijna 300 ha. Het zijn smalle veelal kronkelige weggetjes die naar Bruisyard Hall leiden en die zo bijdragen aan het gevoel echt in de countryside te zijn. Aan het eind van een lange oprijlaan doemt het historische bouwwerk op. Het blijkt al te dateren van de 14e eeuw: Een schriftelijke verwijzing uit 1354 maakt melding van een nonnenklooster in dit gebouw. Vanwege zijn ruzie met de paus zette Henry VIII in 1539 de nonnen uit hun



Strand Aldeburgh



Bruisyard

klooster en gaf het landgoed aan bevriende edelman Sir Nicholas Hare. Vanaf halverwege de 17e eeuw heeft het gebouw een kwijnend bestaan geleid: Er werden van tijd tot tijd maatregelen genomen om het in stand te houden maar het werd niet grondig onderhouden. De huidige eigenaars zeggen achteraf daar nu blij om te zijn omdat hierdoor het pand zijn historische opzet heeft behouden. In de tachtiger jaren is aangevangen met een grootscheepse opknapping

van het gebouw met instandhouding van de oorspronkelijke structuur.

VOORZIENINGEN

Dit resulteert nu in een historisch pand waarin alle moderne comfort en voorzieningen kunnen worden teruggevonden. In het hoofdgebouw zijn diverse kleinere en grotere smaakvol ingerichte ruimtes te vinden met verder een riante biljartkamer, een kaartkamer en een lounge ruimte die

ook als bioscoopzaal kan worden gebruikt. Daarnaast zijn er in de bij het complex behorende barn twee grote zalen te vinden waarin per zaal 140 zitplaatsen of, gecombineerd, 400 staanplaatsen geboden kunnen worden. Bij Bruisyard Hall is parkeergelegenheid voor 80 auto's. Audiovisuele hulpmiddelen zijn volop voorhanden en ingebouwd. Voor eventuele overnachtingen kent men er accommodatie voor 28 personen.



Pier Southwold



Bruisyard



OMGEVING

Wie in de buurt nog wat wil uitwaaien of tea-en heeft de keus uit enkele idyllische plaatsjes in de buurt. Het stadje Aldeburgh is een streekcentrum met de nodige winkels, pubs en tearooms. Met name in de zomer worden hier volop culturele activiteiten ontwikkeld. Het brede strand biedt hier altijd de mogelijkheid voor een strandwandeling. Vlak bij Aldeburgh ligt het slaperige Thorpeness. Dit dorpje heeft veel van zijn ontwikkeling te danken aan de ondernemende Schot Glencairn Stuart Ogilvie die begin vorige eeuw besloot om van deze vlek op de kaart een aantrekkelijk vakantiedorp te maken. Er werd een grote country club gebouwd, een grote roeivijver gegraven, tennisbanen aangelegd en een 18 holes golfbaan. Er werd zelfs een spoorlijntje met stationnetje gebouwd. Dit spoorlijntje is inmiddels weer gesloten en het stationnetje overwoerd. Verder bestaat het vakantiedorp nog steeds en in een heel behoorlijke staat. Bijzonder is er ook het house in the clouds. De heer Ogilvie vond de oorspronkelijke watertoren zijn Thorpeness te zeer ontsieren en liet daarom van de tank op de top van de toren een sprookjeshuisje maken.

In de toren zelf werden appartementen aangelegd. Deze eyecatcher van ruim 20 meter hoog is uiteraard tot ver in de omgeving te zien.

Tenslotte is Southwold nog een plaatsje dat een bezoek verdient. Al lang geleden, maar toch vermeldenswaard, is dat Michiel de Ruyter hier voor de kust in 1672 een strategische overwinning boekte op de hertog van York. Het plaatsje telt nog niet eens 2.000 eigen inwoners maar gedurende het seizoen zijn hier uiteraard veel meer badgasten te vinden. In zee steekt er een ouderwetse pier met diverse leuke winkeltjes en een waterklok.

FERRY

Na zo'n uitstapje naar Suffolk is het geen straf terug naar Harwich te rijden want je weet dat daar de comfortabele ferry weer op je wacht. Het is ontspannend, plezierig en best betaalbaar om een trip naar Engeland te beginnen en mee af te ronden.

www.suffolk.com

