



INTERNATIONAAL GEORGANISEERD ISRAËL CENTRUM
HELPT JODEN IN HET BELOOFDE LAND

KLOPPEND HART IN NIJKERK

De meeste Nijkerkers kennen van het passeren of van lokale publicaties wel het Israël Centrum. Velen van hen weten echter niet precies wat er voor activiteiten plaatsvinden en zullen zich wellicht verbazen over het imposante nieuwe pand dat aan de Henri Nouwenstraat verrijst. Directeur Roger van Oordt geeft er gedetailleerd uitleg over.

"Laten we er eerst even een stukje geschiedenis bij halen," steekt hij van wal. "Wij geloven in de Bijbel, waarin staat dat God 4000 jaar geleden een verbond sloot met Abraham. Wanneer hij en zijn nazaten eeuwige trouw beloofden, kregen zij hun eigen land toegewezen: het huidige Israël. Het Joodse volk bleef daar wonen tot 70 jaar na Christus, toen alles verwoest werd. De Joden moesten vluchten en verspreidden zich over de hele wereld. Ze hebben zich daar altijd weten te handhaven en bleven trouw aan de religie, aan God en aan de voorschriften die daarbij horen, zoals koosjer eten. Als dank daarvoor beloofde God hen in de laatste dagen te laten terugkeren naar het Beloofde Land en na een kleine 2000 jaar bidden kwamen begin twintigste eeuw de eerste migratiestromen op

gang, met een nieuwe grote golf in de jaren dertig en na de oprichting van de staat Israël, in 1948. In de jaren vijftig en zestig vluchtten er nog eens één miljoen Joden uit Arabische landen naartoe en begin jaren negentig gaf Gorbatsjov de Joodse families in de Sovjet-Unie de ruimte om naar het Beloofde Land te emigreren. Heden ten dage wonen in Israël acht miljoen mensen, waarvan zes en half miljoen Joden."

KWALITEIT VAN LEVEN

Het in 1980 opgerichte Israël Centrum, vertegenwoordigd in 32 landen en met het hoofdkantoor in Nijkerk, bekommert zich om de kwaliteit van leven van Joodse families die in Israël wonen en helpt Joden van elders in de wereld

bij wat zij beschouwen als een terugkeer, omdat hun roots daar liggen. "Wij onderscheiden twee organisaties," vertelt Van Oordt. "Bij de expositieruimte vind je onze Gallery Shop, het Israël Producten Centrum, waar verkoop van in Israël gemaakte artikelen plaatsvindt. Dat gaat tevens via de webshop en vaak business-to-business. Deze BV moet zichzelf financieel bedruipen, maar hoeft geen maximale winst te genereren en keert ook geen dividend uit aan de 400 aandeelhouders. Het doel vormt in de eerste plaats het creëren van werkgelegenheid voor Joden die zich nieuw in Israël vestigen."

INFORMATIEVOORZIENING

"De tweede organisatie heet Stichting Christenen voor Israël, ondersteund door



17

40.000 donateurs, die projectmatig en/of structureel giften doen,” vervolgt Van Oordt. “Deze richt zich op informatievoorziening rondom alles wat met Israël, het Joodse volk en de bijbehorende Bijbelse vertellingen te maken heeft. Denk aan het verzorgen van lezingen, bijbelstudies en thema-avonden in kerken, het geven van gastlessen op scholen over bijvoorbeeld anti-semitisme en het samenstellen van lesmateriaal. Het Israël Centrum bevat een presentatieruimte en een vaste tentoonstelling die zich bijvoorbeeld perfect leent voor schoolexcursies. Daarnaast geeft de stichting tien keer per jaar de krant Israël Aktueel uit, met een verspreide oplage van 60.000 stuks. Verder is er het tijdschrift TOV, een term die in het Hebreeuwse ‘goed’ betekent.” Al die inspanningen komen voor rekening van 22 vaste medewerkers, 55 ‘eigen’ vrijwilligers en zo’n 200 vrijwilligers elders in het land.

GESCHENK UIT DE HEMEL

Alweer sinds 1986 huist het Israël Centrum, waar beide organisaties onderdak vinden, in Nijkerk en sinds 1992 op de huidige plek. “We zijn hier in de loop der jaren behoorlijk uit ons

jasje gegroeid. Zo moeten we onze permanente expositie onderbreken als er grote presentaties plaatsvinden en worstelen we met een tekort aan parkeerruimte.” Het kwam, toepasselijk gezegd, als een geschenk uit de hemel dat een groep investeerders die zich verbonden voelt met Israël besloot een stichting in het leven te roepen en zich genegen toonde om middelen voor de bouw van een nieuw pand vrij te maken. “De voorkeur ging sterk uit naar Nijkerk, vanwege de centrale ligging in het land en de prettige samenwerking met de gemeente, die ons heel graag hier wilde houden. In goed overleg bekeken we verschillende locaties en kwamen uiteindelijk op de plek aan de Henri Nouwenstraat uit, direct nabij Gezondheidscentrum Corlaer en scholengemeenschap Corlaer College, met goede busverbindingen en een makkelijke bereikbaarheid vanaf de snelweg. De gemeente heeft steeds voortreffelijk meegedacht en geadviseerd.” Op het gebied van duurzaamheid wil het nieuwe Israël Centrum een voortrekkersrol spelen. “208 Zonnecollectoren op het dak, een warmtepompsysteem, vloerverwarming, natuurlijke ventilatie en andere maatregelen zorgen voor

een energieneutraal gebouw. Ook komen er laadpalen voor elektrische auto’s.” Mooie initiatieven, maar misschien geldt de zorg voor de Joodse mensen in Israël nog wel als de beste vorm van duurzaamheid.

www.christenenvoorisrael.nl

“Het doel vormt in de eerste plaats het creëren van werkgelegenheid voor Joden die zich nieuw in Israël vestigen”, aldus Roger van Oordt.

